

THÁNH STANISLAUS KOSTKA

1550-1568

Vào lúc 17 tuổi, thánh Stanislaus Kotska bị bệnh rất nặng, đến nỗi ngài tưởng mình sắp chết. Lúc ấy ngài đang ở trọ nhà một người quý tộc theo đạo Tin lành, người này không cho phép linh mục Công giáo đến thăm ngài. Thánh Stanislaus đã không nản lòng. Có một đêm, thánh nhân rước Lễ một cách diệu kỳ, trước sự chứng kiến của thầy dạy. Ngài khỏi bệnh trong vài ngày sau, và quyết định gia nhập dòng Tên.



Thánh Stanislaus rước Thánh Thể do thiên thần đưa đến



Thánh Barbara



Thánh Stanislaus Kotska sinh năm 1550 tại Rotskow, chỉ cách Warsaw vài cây số. Năm 1564 lúc được 14 tuổi, ngài và người anh được gửi đến Vienna để theo học với Dòng Tên. Ngài rất thích sự học và đời sống đại học, và rất đạo đức. Nhưng không may là Dòng Tên phải đóng cửa đại học, thánh Stanislaus, người anh và cả thầy dạy đều bị bắt buộc phải ra khỏi trường, và nhận sự giúp đỡ của một người quý tộc theo đạo Lutheran. Thánh nhân vẫn là tấm gương của đức tin Công giáo, mặc dù bị mọi người chỉ trích, từ người anh, thầy dạy, và cả chủ nhà. Ngài kiên nhẫn chấp nhận tất cả với lòng vâng lời theo ý Chúa, và còn cầu nguyện cho họ mỗi đêm. Đến lúc 17 tuổi, thánh nhân bị bệnh nặng. Lúc ấy thánh nhân thuộc cộng đoàn của Thánh Barbara, và các tu sĩ tin rằng mẹ thánh sẽ mang Minh Thánh đến cho thành

viên, khi họ sắp lìa đời. Thánh nhân hoàn toàn đặt niềm tin vào việc này. Một đêm nọ, thánh gọi thầy dạy học đang canh bên giường bệnh, và reo lên; “Thánh Barbara đã đến đây rồi! Bà có hai thiên thần đi theo. Bà đem Thánh Thể đến cho con!”

Hai thiên thần quỳ cạnh bên thánh nhân, và thánh Stanislaus đã rước Lễ. Sau đó thánh nhẹ nhàng nằm lại trên giường bệnh. Vài ngày sau trước sự ngạc nhiên của mọi người, thánh nhân đã bình phục. Ngài muốn đi tạ ơn Chúa và xin gia nhập đời tu sĩ. Bề trên Dòng Tên đã từ chối vì Thánh còn quá trẻ, lại không có cha mẹ hay người giám hộ. Stanislaus không bỏ cuộc, ngài thử đi đến nước Đức và cả nước Ý. Thánh trút bỏ bộ quần áo đẹp đang mặc, vụn vào quần áo nông

dân, và đi bộ đến Augusta, nơi Giám Tỉnh Dòng Tên ở Đức là Thánh Phêrô Canisius đang ở. Người anh của thánh nhân rất hối hận vì thái độ ghét bỏ đối với em mình, sau khi thánh nhân vắng mặt. Cũng trong lúc ấy, Thánh Canisius nhận ra ơn gọi của chàng thanh niên trẻ, và gửi thánh nhân theo chủng viện Dòng Tên ở Roma. Trong thư giới thiệu, ngài viết: “Stanislaus, quý tộc Ba Lan, là một người công chính đầy lòng nhiệt thành, được nhận vào đại học Dillingen một thời gian, đã chứng tỏ tinh thần trách nhiệm đúng đắn trong việc làm, và có một đức tin thật kiên cường... Chúng ta hy vọng và trông đợi nhiều việc lớn đến từ người này...”